

## Πολυτροπικός Οδηγός για το Γυμνάσιο Σολέας – ένα χρηστικό κείμενο για τους νεοεισερχόμενους μαθητές 2020-2021



αγναντεύεις καθημερινά ερχόμενος-η στο σχολείο τη μαγευτική θέα που σου χαρίζουν τα πανέμορφα βουνά του Τροόδους.

Καλωσόρισες στο νέο σου σχολείο, το Γυμνάσιο Σολέας, όπου θα περάσεις τα τρία πιο όμορφα χρόνια της ζωής σου! Το ξεχωριστό αυτό σχολείο βρίσκεται στο γραφικό χωριουδάκι Ευρύχου και λειτουργεί εδώ και 100 ολόκληρα χρόνια. Είναι κτισμένο πάνω σε ένα καταπράσινο βουνό, που σου δίνει την ευκαιρία να



Μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο του σχολείου μας αντικρίζουμε δυο ανηφορικά δρομάκια. Διασχίζοντας αυτό που βρίσκεται μπροστά μας, αφού προχωρήσουμε στα αριστερά, βλέπουμε ένα πέτρινο διάδρομο περιτριγυρισμένο από καταπράσινα δέντρα και ανθισμένες τριανταφυλλίες. Εκεί υπάρχουν μερικά ξύλινα παγκάκια όπου κάνουμε πηγαδάκια τα διαλείμματα, και περνάμε στιγμές ευτυχίας και γέλιου με τους συμμαθητές μας! Άλλες φορές ανεβαίνουμε λαχανιάζοντας την απότομη



ανηφόρα που βρίσκεται στα αριστερά της εισόδου. Από όπου κι αν αποφασίσεις να ανέβεις θα καταλήξεις στα πελώρια, ζωγραφισμένα σκαλιά που οδηγούν στην κεντρική αυλή και στον καθηγητικό σύλλογο. Στην είσοδο θα δεις τέσσερις σημαίες που κυματίζουν με καμάρι, ψηλά, στο φύσημα του αέρα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας, της Κύπρου αλλά και των Οικολογικών σχολείων. Αν προχωρήσεις ευθεία θα δεις τον χώρο υποδοχής του σχολείου, το γραφείο της Διευθύντριας και των Βοηθών Διευθυντών, τη Γραμματεία και τον Καθηγητικό Σύλλογο.



Προχωρώντας, στα αριστερά, βλέπουμε την κεντρική αυλή ζωσμένη από πεύκα. Στα κλαδιά τους κάθονται πουλιά και χελιδόνια την άνοιξη που τα τιτιβίσματα τους σε ηρεμούν και σε κάνουν να νιώθεις γεμάτος-η γαλήνη. Η κεντρική αυλή είναι περιτριγυρισμένη από διάφορες αίθουσες. Στο κέντρο της βρίσκονται οι βρύσες και τα παγκάκια όπου καθόμαστε τα διαλείμματα απολαμβάνοντας το κελάηδισμα των πουλιών και το θρόισμα των φύλλων. Στα δεξιά,

αφού κατέβουμε από τα μικρά σκαλάκια βρίσκεται το αγαπημένο μας μέρος, δύο μικρές αίθουσες ψυχαγωγίας. Στη μια βρίσκονται επιτραπέζια παιχνίδια και στην άλλη υπάρχει τηλεόραση για προβολές. Σε αυτές τις δύο αίθουσες περνάμε ευχάριστα τις κενές περιόδους και μερικά από τα διαλείμματα μας!





Επιστρέφοντας πάνω, στα δεξιά, βλέπεις τις αίθουσες 9, 10 και 11 οι οποίες είναι οι τάξεις των τμημάτων Α1, Α2 και Β1. Ανάμεσα στις αίθουσες αυτές βρίσκεται μια πινακίδα που κάθε μέρα τρέχουμε για να δούμε εάν έχουμε κάποια κενή ή αναπλήρωση. Στο τέλος του διαδρόμου αυτού βρίσκεται το γραφείο του βοηθού διευθυντή και στα δεξιά οι τουαλέτες των αγοριών και των κοριτσιών.



Συνεχίζοντας την περιδιάβαση στην κεντρική αυλή θα δεις την αίθουσα 12 που είναι των Μαθηματικών. Προχωρώντας στον διάδρομο, βλέπεις την αίθουσα 14 που είναι η αίθουσα του Α3, την αίθουσα 15 της Οικιακής Οικονομίας που συνήθως βγαίνουν από μέσα ευδιαστές μυρωδιές και την αίθουσα 21 της Ειδικής Εκπαίδευσης. Στα αριστερά θα δεις τα ντουλαπάκια που θα είσαι πολύ τυχερός εάν περισσέψει ένα και για εσένα, τις πρώτες μέρες θα το χρειαστείς σίγουρα! Τελειώνοντας με το κάτω μέρος των αιθουσών της κεντρικής αυλής, θα δεις την αίθουσα 20 του Σχεδιασμού και Τεχνολογίας.



Αφού ανεβείς τις σκάλες θα δεις τις αίθουσες 22,23 και 24, που είναι οι αίθουσες της Γ' τάξης, και τα εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Οι αίθουσες αυτές στην αρχή θα είναι πρωτόγνωρες για εσένα καθώς στο Δημοτικό δεν υπήρχαν τέτοια μαθήματα και γενικά τέτοιες τάξεις, όμως θα εξοικειωθείς πολύ εύκολα. Αφού κατέβεις στην κεντρική αυλή και περπατήσεις μέχρι την αίθουσα παιχνιδιών,



συνεχίζοντας ευθεία και περνώντας πάλι από την είσοδο του σχολείου βλέπεις ένα μικρό και στενό πλακόστρωτο δρομάκι κατάφυτο από πεύκα και στα αριστερά τον διάδρομο με τις αίθουσες Β2 και Β3.

Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας και ανεβαίνουμε από τα πελώρια πέτρινα σκαλιά. Προχωρώντας λίγο βλέπουμε μπροστά μας ένα σταυροδρόμι. Εάν ακολουθήσουμε το αριστερό μονοπάτι θα βρεθούμε στο πανέμορφο πετρόκτιστο εκκλησάκι του σχολείου μας, που είναι αφιερωμένο στους Αγίους Ανδρόνικο και Αθανασία. Το εκκλησάκι δεσπόζει στην κορυφή ενός λόφου που είναι περιτριγυρισμένος από χρώματα και ήχους της φύσης, θάμνους και άγρια βλάστηση. Εάν προχωρήσουμε δεξιά και στη συνέχεια ανέβουμε από τη μεγάλη σκάλα, θα δούμε την αίθουσα 501 της Μουσικής με τις υπέροχες της μελωδίες, την αίθουσα 502 της Τέχνης, το γραφείο του Συμβούλου και



καταπράσινα πανύψηλα δέντρα,



προχωρήσουμε δεξιά και στη συνέχεια ανέβουμε από τη μεγάλη σκάλα, θα δούμε την αίθουσα 501 της Μουσικής με τις υπέροχες της μελωδίες, την αίθουσα 502 της Τέχνης, το γραφείο του Συμβούλου και τις αίθουσες 503 και 504 της Πληροφορικής. Αφού ευθεία και κατεβούμε τη μικρή σκάλα στο βάθος, θα δούμε στα αριστερά το Ιατρείο. Ευθεία βρίσκεται η βιβλιοθήκη που είναι γεμάτη με πολλά, ενδιαφέροντα και



περιπετειώδη βιβλία που μπορούμε να δανειστούμε όποια στιγμή θέλουμε.



Το δρομάκι που ακολουθήσαμε καταλήγει στον ανελκυστήρα, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μόνο με ειδική άδεια, αλλά και στο Κυλικείο το οποίο τα διαλείμματα γεμίζει με πεινασμένους μαθητές! Δεξιά θα δεις ένα καλυμμένο χώρο, όπου συχνάζουν οι μαθητές του Λυκείου και την αίθουσα ΔΔΚ.



Αντικρύζοντας τον χώρο απέναντι από το κυλικείο, βλέπουμε το Λύκειο Σολέας, το γιγάντιο γήπεδο καθώς και τις δυο αίθουσες γυμναστικής, χώρους τους οποίους μοιραζόμαστε με τους μαθητές του Λυκείου για το μάθημα της Γυμναστικής. Στα αριστερά υπάρχουν σκαλάκια που οδηγούν στο γήπεδο καλαθόσφαιρας. Στην τεράστια αίθουσα εκδηλώσεων, που είναι ζωσμένη από δέντρα,



γίνονται οι εκδηλώσεις και ανεβάζουμε τη θεατρική παράσταση του σχολείου μας.



Στο τέλος της σχολικής μέρας, οι περισσότεροι μαθητές, διασχίζουμε τη μεγάλη κατηφόρα, που το πρωί ανεβήκαμε λαχανιάζοντας, βλέποντας στα δεξιά μας το λογότυπο του σχολείου που σφραγίζει τον πετρόκτιστο τοίχο. Φτάνοντας στον χώρο στάθμευσης επιβιβάζομαστε στα λεωφορεία για να επιστρέψουμε στο σπίτι μας.

Όλοι εμείς νιώθουμε πολύ περήφανοι και τυχεροί που φοιτούμε σε αυτό το σχολείο. Το Γυμνάσιο Σολέας είναι ένα από τα ωραιότερα σχολεία της Κύπρου. Είναι ένα σχολείο χτισμένο μέσα στο δάσος, μακριά από καυσαέρια και ενοχλητικούς θορύβους. Έχει τόσα πολλά να μας προσφέρει, και από την πρώτη φορά που πατήσαμε το πόδι μας σε αυτό μας έκανε να νιώσουμε ασφάλεια και οικειότητα. Μπορεί να είμαστε μόνο ένα χρόνο σε αυτό το σχολείο αλλά μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο ζήσαμε στιγμές ευτυχίας που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό μας. Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα νιώσετε και εσείς το ίδιο!



Από τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου